

Vraag het aan Morya**Laat geen zwarte gedachten toe in je denken**

“Als je bijvoorbeeld een roman leest, lees hem met je hart en zie dan of hij bij je past; en past hij bij je, dan kan je eruit leren. Lees je iets wat niet bij je past, dan zal je omdat je het met je hart leest, ondervinden dat je daar eigenlijk nadeel van kan hebben.

Wanneer je bijvoorbeeld modderige, zwarte gedachten toelaat in je denken, is die energie ook modderig en zwart. Dan kan het zijn dat je zonder dat je het beseft een mentaliteit opneemt in jouw wezen die jou zodanig verengt dat het licht niet meer tot je kan doordringen.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 3: ‘Het enge uiterlijke leven en het ruime innerlijke leven’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 413

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


